

Ik heb rond mij gezien en geene hulpmiddelen gevonden... alles is geschied gelijk het den Heer behaagde. Zijn H. Naam zij gebenedijd. Job.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Emilie - Maria - Livina STEVENS

echtgenoot van

Mijnheer Alfred Surdiacourt,

geboren te Geeraardsbergen, den 17 Mei 1882, en er godvruchtig overleden, den 21 Maart 1936.

Voorzien van de H. Sakramenten der stervenden.

De Heer mengt dikwijls met bitterheid het geluk dezer aarde, opdat wij den hemel zouden aanschouwen, waar het geluk nooit eindigt. H. Aug.

De dood verschrikte haar niet; zij was bereid en verwachtte haar met kalmte en blij gemoed, overtuigd dat de dood maar eene verwisseling is met de eeuwige vreugden des hemels. Uitgeput van krachten is zij dan eene zalige dood gestorven.

Als ware rechtveerdige heeft zij geleefd, onberispelijk wandelende in de geboden des Heeren, ook heeft zij met volle betrouwen den dood mogen te gemoet zien, want die den Heer vreest zal in het sterfensuur gezegend worden. (Eecl. I 13).

Hebt medelijden met mij gij ten minste mijne vrienden, want de hand des Heeren heeft mij geraakt.

Lieve echtgenoot en zoon, dank voor uwe goede zorgen en teedere liefde die gij mij toedroegt; bedroeft u niet, bemint elkander zooals wij samen leefden en gedenkt mij in uwe gebeden.

H. Hert van Jezus, in U stel ik mijn betrouwen.

300 d. afl.

Geeraardsbergen, druk. L. Pauwels-Maus, Vredestr.