



Ter zaliger gedachtenis  
van  
**Elise-Josephine STIJNEN**

Lid van de H. Kindsheid,  
geboren te Brusthem, den 15 December 1934, en aldaar  
aan de liefde harer Ouders ontruikt, den 25 Maart 1941.

---

Gods Engelen zijn uit den hemel  
Op aarde, tot ons, ach! gedaald  
En hebben Eliseke, ons kindje,  
Voor Hem, naar den hemel gehaald;  
Zij voerden het op naar den hemel  
Dat weten we als christ'nen, genoeg,  
Maar waarom, o Jezus, zoo spoedig  
Waarom toch, o Jezus, zoo vroeg?  
Of kondt Gij niet langer meer wachten  
Voor 't eeuwig geluk van ons kind  
En hebt Gij dus meer dan wij zelve  
Zoo moog'lijk, Eliseke bemind!  
O Heere! Hoe zeer wij dan treuren  
Hoe menige traan ons ontvliet  
Omdat ons, ons kindje, ons kindje  
Gij weet voor hoe lang nog, verliet,  
O Heer wees Uw Naam dan geprezen  
Uw Heilige Wil dan geschied!  
Maar help ons, o God, dat te zeggen  
Want anders en kunnen wij 't niet.

Vaarwel lief vadertje en moedertje, zusjes en bloedver-  
wanten.

---

De Engelenmis, gevolgd van de begrafenis, zal plaats  
hebben in de parochiekerk van Brustem, op Maandag,  
31 Maart 1941, te 10 uur. (D. U.)

---

St-Truiden. — We De Geneffe-Wynants.