

Vertrouw op God, mijn ziel, want van Hem komt  
mijn heil. (Psalm 62.6.)



BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

**Alida, Maria, Theresia TACK**

echtgenoot van Mijnheer  
Theodoor DE MOOR

geboren te Dikkelvenne den 12 Mei 1880 en aldaar  
zeer stichtend overleden den 5 November 1943,  
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De duurzame overledene was een diepgeloovige  
vrouw en een doorgoede moeder. God liet toe dat  
ze zwaar werd beproefd. Ze was maandenlang ziek;  
het ongemak liet haar geen dag met rust. Haar leven  
is aan ontgoochelingen rijk geweest. In haar geloof  
echter en in haar kinderlijke devotie voor Onze  
Lieve Vrouw heeft ze de kracht gevonden om stil en  
gelaten tot het einde toe haar kruisweg te gaan.  
« Haar geloof en haar betrouwen hebben haar ge-  
red » (Luc. 18, 42.)

Ze zag den dood met kalmte aankomen, gesterkt  
als ze was door de H. Teerspijze. Ze was bereid en  
« de Heer heeft haar wakend gevonden ».

(Luc 12, 37,)

« Zalig de mensch die staande blijft in de beproe-  
ving, want wanneer hij de proef heeft doorstaan zal  
hij de kroon van het leven ontvangen (Jac. I 12.)

Mijn beste man, teergeliefde kinderen, broeder  
en zusters. vaartwel! Hebt dank om de liefdevolle  
zorgen waarmede gij mij gedurende mijn ziekte  
hebt bejegend en gunt mij dagelijks de verdienste  
van een vurige bede.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

---

Uitg. C. Van Baveghem, koster, Dikkelvenne.