

Het is zoet te sterven, als men wel geleefd heeft.
H. AUG.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

Charles-Louis Thienpont

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Clementine Geenens

geboren te Etichove, den 24 Januari 1855,
en er godvruchtig overleden, den 3 Oktober 1930,
versterkt door de H. H. Sakramenten

Lid van den wekelijkschen kruisweg en H. Franoiscus-Xaverius

Zalig is hij die altijd de uur zijner dood voor oogen heeft, en zich dagelijks tot het sterven bereid.

NAVOLG CHRISTI I 25

Van krachten uitgeput stierf hij in eenen gelukkigen ouderdom

GEN. 25, 8

Als ware rechtveerdige heeft hij geleefd uit geloof onberispelijk wandelende in de geboden des Heeren; ook heeft hij vol betrouwen de dood mogen te gemoet zien, want die den Heer vreest zal op zijn sterfensuur gezegend worden.

ECCL. I, 13

Mijne kinderen, gij weet hoe ik onder u geweest ben, u den goeden en rechten weg leerende. Vergeet de lessen van vader niet.

ACT. AP. XX, 18 SPR. I, 8

Beminde echtgenote, lieve kinderen, nu zijt gij bedroefd, maar eens zie ik u weder; dan zal uw hart zich verblijden en niemand zal uwe vreugde kunnen ontnemen. Vreest niet, maar in al uwe noodwendigheden neemt uwen toevlucht tot Maria, roept haar ter uwer hulp, want door den wil Gods, is zij den bijstand van al degenen die haar aanroepen.

JOANN. XVI 22, H. BAS.

Bermhertige Jezus, schenk hem de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

R I P

Druk. Vande Velde, Leupegem