

In de vrede des Heeren geleefd hebbende is zij
in vrede gestorven. Tob. XIV 4



BID VOOR DE ZIEL VAN

Prudence 'T JONCKE

weduwe van

Zeno VINOIS

geboren te St-Cornelis-Hoorebeke den 19 Juli 1856
en er godvruchtig overleden
den 26 Januari 1930
versterkt door de HH Sacramenten der Stervenden

**Zij was Lid van
het genootschap der HH. Harten.**

Hoe gelukkig is die duurzame overledene, zoo allengkens en van verre het uur van scheiden te zien naderen : want alzoo heeft zij zich kunnen bereiden om wel te sterven. H. Fr. van Sal.

Gelijk het goud in het vuur beproefd, zoo ook heeft God haar gezuiverd door lange beproeving, met haar vele kwellingen over te zenden. In alles onderwierp zij zich aan Godes H. Wil, met geloof en betrouwen zeggende ; o Heer ! weest mijne onwetendheden niet gedachtig. Deze die de rechtvaardigheid zal beoefend hebben zal het leven en de eeuwige glorie verwerven.

Lieve Kinderen weest bedankt voor al de zorgen die gij zoo lang voor mij gehad hebt, dat de Heer U over loone, weest eendrachtig en bewaar in uw hart de voorbeelden die ik U gegeven heb en aanzie het als eene kinderlijke plicht mijne ziel te helpen door uwe gebeden en HH. Communien.

Bermhertige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.
7 jaren & 7 quadr.

S.M. Hoorebeke, drukk. J. DE CLIPPELE