

Na in de vreeze des Heeren geleefd te hebben,
is zij in vrede gestorven. Tob. 14.



BID VOOR DE ZIEL VAN
ROSALIE TIREZ

lid der Congregatie van O. L. V., der Derde Orde,
van het Broederschap van het H. Hart
en den H. Kruisweg
geboren te St-Cornelis-Hoorebeke den
14 September 1831 en er overleden den 5 Mei 1913
versterkt door de HH. Sakramenten



Zij heeft nooit meêgedaan met deze die de ver-
maken der wereld beminnen; zij heeft niet ge-
wandeld met deze die de wegen volgen der licht-
zinnigheid. — Gelukkig deze die hunne vreugde
vinden in met God gedurig bezig te zijn en die al
de wereldsche ijdelheden van hen afschudden.

Zij was eene maagd welke de Heer wakend be-
vond... Kom dan bruid van Christus en ontvang de
kroon, welke de Heer u bereid heeft voor alle
eeuwigheid. Off. Virg.

Deze die gedurende zijn leven zich onder Maria's
bescherming heeft gesteld, moet niet vreezen voor
den eeuwigen Rechter te verschijnen. — Een kind
van Maria, is een kind van den Hemel.

Bemide Broeder en Zusters, beweent mij niet
alsof ik dood ware, ik leef met de wijze maagden
bij Hem, dien ik op aarde uit geheel mijn hert
bemind heb.

Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde.
300 d, afl.

R. I. P.

S.M. Hoorebeke, De Clippele-Van Wymeersch