

Bemind zij overal het H. Hart van Jezus. 300 d. a.

† BID VOOR DE RUST DER ZIEL
VAN ZALIGER DEN HEER

DÉSIRÉ RICHARD TIREZ,

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

JOSEPHINE TEMMERMAN,

lid der Broederschappen van het H. Hart, van O. L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand en van de H. Barbara. — Vereerd voor vijftigjarig kosterschap met het pauselijk Eereteeken « Bene Merenti » en met het Nijverheidsteeken 1^e klas,

geboren te Wannegem-Lede, den 1 Mei 1860 en godvruchtig overleden te Belcele den 12 September 1936.

VERSTERKT DOOR DE LAATSTE H. H. SACRAMENTEN

De hooge ouderdom is een eerekroon wanneer hij op den weg der gerechtigheid bereikt wordt... Eene rijke ondervinding is de kroon der ouderlingen, en de vreeze Gods is hun roem. SPR. 16; ECCL. 25.

Hij was een rechtyaardig man, hij wandelde met God... Bij de boozen heeft hij zich nooit aangesloten, en met de lichtzinnigen had hij geenen omgang.

SCH. 6; TOB. 3.

Eéne zaak vroeg ik den Heer : (als Koster) te wonen in des Heeren huis al de dagen van mijn leven... Hoe lieflijk, o Heer, zijn uwe tabernakelen! Gelukkig zij die in uw huis wonen. PS. 24; PS. 83.

Hoe zoet is het te sterven na eene bestendige godsvrucht gekoesterd te hebben tot het Hart van Hem die ons moet oordeelen. H. MARGARETA.

Duurbare Echtgenoot, duurzame Kinderen en Kleinkinderen, dank voor de genegenheid welke gij mij altijd betoond hebt. Dank bijzonderlijk voor uwe goede zorgen in mijn laatste ziekte. Tot weerziens in den hemel! Intusschen bidt voor mij.

O Maria, onbevlekt, in U heb ik mijn hoop gesteld en mijn betrouwen!

Barmhartige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.