



Zie, ik aanschouw alreeds hetgeen ik zoo vurig verlangde; ik bezit hetgeen ik verhoopte: ik ben in den hemel met Dingenen, Dien ik op aarde uit gansch herte bemind heb. H. AGNES, OFFICIE.

Godvruchtig aandenken van

JUFVROUW

MARIA MELANIA VRYDAGH

*Lid van de Congregatie
der Derde-Orde van den H. Franciscus*

geboren te Blanden, den 11 Juli 1856, en na eene langdurige ziekte godvruchtig overleden te Mechelen, den 2 April 1904, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was goed, zoetaardig van herte, ingetogen, lieflijk in hare gesprekken en van jongs af in alle deugden geoefend. Zij was verduidig in haar lijden; gansch onderworpen aan den heiligen wil van God, zag zij met een gerust gemoed de dood naderen.

II MACH. XV. H. ALPH.

Hoe zoet is het te sterven, na eene gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het Hert van Dingenen, die ons moet oordeelen! MARG. MARIA.

Zij was uw kind, o Maria, toon dat gij hare moeder zijt. H. AUG.

Weent niet over mijne dood; verheugt u veeleer, omdat ik thans in het huis van den hemelschen Vader het loon mijner werken ontvang, en daar op u allen, mijne Dierbaren, wacht, om met u vereenigd eeuwig gelukkig te leven. H. EPHREM.

Zoet hert van Jesus, maak dat ik U immer nabemijne. (300 d. afl.)

Zoet hert van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

O Heilige Jozef, vriend van het H. Hert, bid voor ons. (100 d. afl.)

R. I. P.

Mechelen. — Drukk. L. Vleschouwer, Bruss. Steenw., 53