



Engelen Gods komt haar te gemoet; ontvangt
hare ziel en brengt die voor het aanschijn van den
Allerhoogsten. Off. Eccl.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Mevrouw REINE VRYDAGH

weduwe van

Joannes-Jacobus JANSSENS

geboren te Blanden den 15 October 1843 en zeer
godvruchtig in den Heer ontslapen te Leuven den
26 Januari 1922, voorzien van de HH. Sacramenten
der stervenden.

Van hare teedere jeugd af in de vrees des Heeren
opgebracht, was zij bezorgd om zijne geboden ge-
trouwelijk te onderhouden. Zij was goed en zedig,
eenvoudig en oprecht; zij stortte edelmoedige aai-
moezen in den schoot der armen. Door hare goed-
hartigheid en hare minzaamheid was zij eene
rechtzinnige vriendin van allen die met haar om-
gingen. H. Hier.

Wat is het dan zoet te sterven als men wel ge-
leefd heeft! Ook zag zij de dood naderen met
onderwerping en gelatenheid; hetgeen eene koste-
lijke genade is voor de stervenden en een zoete
troost voor dezen die zij verlaten. H. Aug.

Vaartwel, duurzame kinderen en kleinkinderen,
mijne vreugde en mijne kroon, mijn pelgrimsreis is
ten einde. Ik sterf gerust. Ik ga naar vader in den
hemel! Daar wachten wij u; daar zullen wij eens
en voor altijd, vereenigd zijn. Bidt voor mij.

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen op u!
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!
300 d. afl.

R. I. P.

Leuven, Druk. J. Kuyl.

