

Voor den deugdzaam mensch is er Vrede in het leven, Vrede bij het afsterven en Vrede in den Hemel. (H. Bonaventure).

Bid voor de ziel van Mijnheer
Alfonsius VAN AUDENHAEGE

Echtg. van Mevrouw Maria-Florida Ascoop
geboren te Erwetegem, den 8 December 1873 en
godvruchtig in den Heer ontslagen te Meilbeek
(Aalst), den 23 Oktober 1944, versterkt door de
laatste HH. Sacramenten.

Ridder in de Orde van Leopold II. — Oud-Sche-
pen van Sottegem. — Lid van den Bond van het
H. Hart en andere Godvruchtige Genootschappen.

Met welke stichtende voorbeelden is de dierba-
re afgestorvene ons niet voorgegaan! In alle een-
voudigheid en met een diep geloovig hart zocht
hij steeds wat den Heer aangenaam kon zijn. Hij
vergat daarbij zichzelf om anderen aangenaam en
nuttig te kunnen zijn. Zoo waren zijn wegen
schoon en wordt hij, door allen die hem hebben
gekend, geprezen om zijn goedheid, zijn recht-
schapenheid en stille deugd.

Een zoo vrome man, die zijne naastbestaanden
met woord en voorbeeld vooruit hielp op den
weg van eer en deugd, moest den dood niet
vreezen. Ook heeft hij met volle kennis, met gan-
sche overgave aan den wil des Heeren, het uur
der Rekenschap zien naderen, kalm en gerust:
**« Goede en trouwe dienaar, tred nu binnen in de
vreugde van uwen Heer. »**

Geliefde Echtgenoot, ik dank U voor den
grooten steun dien gij mij, vooral in mijn laatste
stonden, hebt geschonken. En U, teergeliefde kin-
deren, laat ik als testament, mijn levenslange
voorbeeld na. Blijft de kristelijke wegen bewan-
delen, die Vader en Moeder U hebben aangewe-
zen; weest eensgezind en zorgt goed voor uw
moeder, tijdens de levensjaren die haar, met Gods
gratie, nog overblijven. Zoo zal de Heer U zegen-
en en ons allen eens gelukkig vereenigen in
den Hemel. Jezus! Maria! Jozef! (7 j. en 7 quadr.)

Sottegem, druk. Haegeman-Cousy.