

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.



**Zalige Gedachtenis**

VAN JUFVROUW

**CONSTANCIA VAN CAUWENBERGHE**

WEDUWE VAN MIJNHEER

**Petrus Waeremoes,**

geboren te St. Maria-Audenhove den 15 Maart 1830  
en aldaar godvruchtiglijk overleden den 23 December 1890, versterkt door de H. Sakramenten.

Wat zoete troost voor eene moeder, in het uur der dood te mogen denken dat zij behoorlijk al hare plichten heeft volbracht, en dus sterft, bijgestaan door den godsdiensttroost, omringd van hare kinderen die haar allen evenzeer beweenen, omdat zij welen dat zij er allen gelijkelyk van bemind werden.

FENÉLON.

Door hare aangename handelwijze en ware godsvrucht verwierf zij de achting van allen die haar kenden; wat meer is, zij was de troost der bedrukten, de moeder der weezen. De arme beweent het afsterven van zijne mildadige weldoenster wier hart altijd door medelijden getroffen was. Bemind van God en de menschen zal hare gedachtenis altijd in zegen blijven.

JOB.

Vaartwel, mijne lieve kinderen en bloedverwanten, zijt vereenigd met hart en geest, bemint elkander, en doet volgens hetgeen gij van mij geleerd, gehoord en gezien hebt. En gij, mijne talrijke vriendinnen en beminde werklieden, ik zeg tot allen vaartwel: blijft standvastig in de vrees des Heeren, leeft in vrede en de God van vrede zal met u zijn.

H. SCHRIFT.

Minnelijke Herten van Jesus en Maria, weest mijn toevlucht.  
300 dagen afaat.

Sottegem, I. Vekeman.