

Zalig zijn zij die in de Heer sterven.



Bid voor de Zielerust
van den Heer

Richard VAN CAUWENBERGE

Echtgenoot van

Marie COPPENS

geboren te St-Maria-Audenkerke, den 4 december 1885, en godvruchtig overleden te Le Coudray St-Germer (Frankrijk), den 18 maart 1934, versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.



De duurzame overledene was een godvruchtig en deugdzaam man, vol liefde voor God en zijn Kerk, getrouw aan de plichten van onzen Heiligen Godsdienst.

Hij leefde in de vrees des Heeren en stierf in den vrede. *(St Alf. de Lig.)*

Met een groote gelatenheid en een wonderbare overgave aan den goddelijken wil, droeg hij zijn langdurig lijden, met de hoop, een dag met den Christus, waarmee hij geleënen had, vereenigd te worden.

Vaarwel, duurzame echtgenoot en geliefde kinderkes! Zoo geeren zou ik nog lange jaren voor u en met u gewerkt hebben, tot uw geest en stoffelijk welzijn. Onze Lieve Heer heeft er anders over beschikt. Zijn H. Wil geschiede.

Van boven in den Hemel zal ik den Heer bidden, dat Hij u allen zegenen zou en beschermen, tot dat wij eens in een eeuwige vreugde vereenigd worden.

Barmhartige Jezus, geef hun de eeuwige rust. *(300 r. 97)*