

De deugdzaamste vrouw is het voortreffelijkst aan-
deel van de Godvreezenden. Eccl. XXVI, 3.



BIDT VOOR DE ZIELERUST

van infu.

**ANNA-MARIA
VAN CAUWENBERGE**

echtgenote van d'heer

DOMINICUS DELAHAYE

geboren te Marie-Audenhove, den 5 April 1825.
overleden te Sarlardinghe, den 20 Maart 1881;
Versterkt door de HH. Sakramenten.



Hij was goed en zachtmoedig van harte, eerbaar
van gelaat, zedig van gedrag, (11 Mach, XV 12)
verwijderde zich van 't kwaad, (Tob. I. II.) en nie-
mand kon 't minste woord haar ten nadeele aan-
brengen. (Judith, VIII, 8)

Maar zij van jongs af God gevreesd en zijne ge-
beden onderhouden heeft, zoo toonde zij geene
droefheid tegen God, omdat haar eene lange en
pijnlijke ziekte overkwam (Job. II, 13).

In volle overgiving aan Godswil sprak zij: Heer!
dat u wil geschiede en niet de mijne.

(Luc. XxII 42)

Men moet, zegt de H. Chrysostomus, de overleden-
en helpen niet door tranen, maar door gebeden,
aanroesen en sacrificiën; ook vraag ik u maar eene
zaak: gedenk mijner in twee gebeden en goede wer-
ken.

H. Aug.

Goetmoedige Jesus, verleen hare ziel de eeuwige
rust. (7jaren en 7 maal 40 dagen afl. toepas.)

R. I. P.

Geerhardsbergen, — G. Broeknaert, Lessenschestraat 1