



†
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Mevrouw
ALMA VAN COPPENOLLE

echtgenote van wijlen Mijnheer
Hector Van den Broeck
*geboren te Volkegem op 19 October 1884 en
zeer godvruchtig overleden te Oudenaarde op
18 April 1950, voorzien van al de Rechten
van onze Moeder de H. Kerk.*

— — —

De dierbare overledene was gans haar leven een stichtend voorbeeld voor haar omgeving.

Van kindsbeen af was zij wijs, verstandig, godvrezend en deugdzaam. Vroeg zonder moeder, werd zij als oudste belast met het bestuur van het huishouden: voor broeders en zuster werd zij toen als een echte moeder, en voor vader een sterke steun en troost. Zij was zacht voor haar dienstvolk, en goed en mild voor de beproefden en noodlijdenden.

Met een brave man zou zij een schoon christelijk gezin stichten. De Heer zegende haar met een talrijk kroost. Dag en nacht was zij nu opgeruimd in de zorg. Zij dankte God om die blijde last en al dat geluk!

Toen kwam de wrede dood haar schoon gezin verminken: haar jonge man ging heen!... Nu eerst zou zij met Gods hulp haar volste talenten moeten ontplooiën. Gesterkt door haar geloof en gebed zou zij met zachte vastberadenheid haar aankomende jeugd weten te leiden en te sturen. God zegende haar met een priester, en talrijke kleinkinderen kwamen haar oude dagen verblijden.

Haar zware moedertaak was nu af! Een welverdiende rust hoopte zij thans te mogen genieten midden die bloeiende hof van kinderen en kleinkinderen. Doch God schikte het anders: Hij riep ze tot zich. Zijn heilige Wil geschiede!

Als beste moeder zal zij nu bij God over haar kinderen en kleinkinderen blijven waken tot allen met haar weer zullen verenigd zijn in den hemel. Zij ruste in de vrede van de Heer!