

Roem niet op den dag van morgen, want gij weet niet
wat die dag zal medebrengen.



ZALIGE GEDACHTENIS VAN Mijnheer Richard Van Damme

echtgenoot van Mevrouw **Anna CEUTERICK**

geboren te St Maria-Oudenhove, op 31 Maart 1898 en
er godvruchtig overleden, op 27 Juni 1940, versterkt door
de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart, de Confrerie
van het H. Sacrament enz.



Wat al goed moet er niet gezegd worden van dezen
braven man wiens heengaan zoo zeer wordt betreurd !
Hij was een voorbeeldige Kristene ; vol geloof, zonder
menschelijk opzicht ; een beminnenswaardige echtgenoot
en naarstige vader vol zorgen voor zijn huisgezin ; om
zijn eerlijk leven en deftigen handel door eentieder hoog-
geacht en bemind ; zijn aandenken zal waarlijk in eere
blijven bij de rechtvaardigen.

Niets is er bestendig op deze aarde en de schoonste
hoop verdwijnt wanneer men die meent te genieten. Al-
les is ijdelheid behalve God te beminnen en Hem alleen
getrouw te dienen. (Th. a Remp.)

Al stierf de rechtvaardige onverwacht, toch zal hij in
ruste wezen. (Sap. IV,7.)

Teerbeminde Echtgenoote, te vroeg word ik ontruk
aan uw liefde ; wees nochtans niet ontroostbaar, God zal
over u en ons huisgezin waken en na de beproeving Zijn
zegen zenden.

Gij, mijn duurzame Kinderen, blijft door uw stipte ge-
hoorzaamheid en deugdzaam leven de vreugde van uw
goede moeder gelijk ge mijn vreugde waart. Weest mij
steeds indachtig in uw gebeden.

En Gij, mijn geliefde Ouders, Broeders en Zusters, bidt
veel voor mij en troost de mijnen in hun zware beproe-
ving. Eens zien wij elkander weer bij den Heer.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne.

Drukk. Magerman, Strijpen-Zottegem.

