

Zalig de dienaar dien God bereid zal vinden, wanneer Hij hem rekenschap zal komen vragen. (Matth. 24,16)



Bid voor de ziel

van

RICHARD VAN DAMME

echtgenoot van

ALMA HUBO

geboren te Schorisse den 9 December 1907, en smartelijk overleden te Scheldewindeke, den 30 Mei 1940.

Twee zaken vooral maken het verlies van onzen duurzamen overledene nog pijnlijker: zijn vroegtijdig afsterven en de manier waarop hij uit dit leven werd weggerukt.

Nadat hij als soldaat zijn plicht had vervuld ter verdediging van land en volk, werd hij, bij zijn terugkeer naar huis, ten gevolge van een ontploffing eensklaps uit het leven weggemaaid. De dood loert thans overal... en vernietigde meedoogenloos ook dit frissche leven in den bloei zijner jaren, diepe droefheid brengend in het hart van een teerbeminde vrouw van een geliefd kind van duurzame ouders en familie.

Dit is eens te meer de harde les van dit leven of wij jong sterven of oud worden..., of wij door ontploffing van een oorlogstuig uit het leven worden weggerukt of ten gevolge van een ziekte stilaan wegwijnen... altijd komt de dood onverwacht... als een dief in den nacht: Gelukkig daarom de mensch die zich de groote levensvraag: "Waartoe ben ik op aarde...? dikwils voor oogenstelt, en getrouw zijn leven weet te schikken naar het voorbeeld en de leering van Kristus?

Duurbare echtgenote, geliefd kind en familie, hard is deze slag, doch laten wij ons onderwerpen aan Gods ondoordringbare raadsbesluiten en zeggen: Heer, Uw H. Wil geschiede! — Eén gunst vraag ik u: bidt allen veel voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 quad.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt