

Alwie zijn huis broeders of zusters, vader of moeder of kinderen, of bezittingen verlaten heeft om mijn naam, zal het veelvoudig weerkrijgen, en het eeuwig leven beërven. (Matth. 19,29)

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Eerwaarde Zuster MARIE-CHRISTOPHE

in de wereld

Juffrouw MATHILDE VAN DE KERKHOVE

geboren te Gent de 28 december 1883
in 't klooster getreden der Zusters van
't H. Hart van Maria te Nederbrakel de 22 septemb. 1910
ingekleed de 4 januari 1911
geprofest de 4 januari 1912
godvr. overleden te Nederbrakel de 25 februari 1957
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.



In alle eenvoud van mijn hart, heb ik aan Jezus alles blijmoedig ten offer gebracht.

Toen Jezus haar aanzag, hield Hij van haar en zei: "Kom en volg Mij," — en zij antwoordde: "Heer, hier ben ik,". Stil en bescheiden ging zij haar weg; zij achtte zichzelf voor niets; maar iedereen die met haar in aanraking kwam, voelde de zachte weldadige goedheid die er uitstraalde van haar reine ziel.

Tot op 't laatste van haar krachten, heeft zij zich edelmoedig toegewijd aan de edele taak van onderwijs en opvoeding. Aan haar kinderkens van de school gaf zij zich weg in tactvolle moederzorg, en zelfs op haar ziekbed bleven haar gedachten bij haar kinderen; zij vroeg naar hen, en haar verlangen bleef: terug bij hen te zijn... doch de Heer vond haar rijp voor de hemel.

Bemide Oversten en medezusters, mijn oprechte dank voor al het goede dat mij door U mocht geworden, om de zorgen en de toewijding bij mijn laatste ziekte.

Dierbare Familieleden, gij weet hoe diep ik U allen in mijn hart droeg; hebt dank om uw tedere genegenheid.

Geliefde leerlingen en oud-leerlingen, gedraagt u als door-kristelijke meisjes, dan alleen zult gij oprecht gelukkig zijn. Blijven wij verenigd in gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

H. Hart van Maria, wees mijn heil.