

Ik geloof de Verrijzenis des vleesch en het eeuwig  
leven. . . . . Symbolum.

**BID VOOR † DE ZIEL**  
van Mevrouw

**Marie-Odile VAN DE MAELE**

echtgenoot van

**Mijnheer Omer DE BACKER**

geboren te St Martens-Lierde, den 22 Mei 1871, en  
aldaar godvruchtig overleden, den 21 Maart 1940.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

*Lid van den Bond van het H. Hart.*

Zij was een voorbeeld van christelijke vrouw, een verkleefde echtgenoot en een moeder met talrijke kinderen, waardig in het geheugen der goeden te leven. Zij bracht hare kinderen op in de vrees des Heeren en plantte in hun hart de liefde tot God. Ook waren deze binst haar leven hare troost en hare vreugde en stervende mocht ze zich over haar verblijden.

Zij leefde in eenvoudigheid des harten en in rechtzinnigheid voor God heeft zij op deze wereld gewandeld. Daarom mocht ze met volle gerustheid en kalm den dood te gemoet zien, want die God vreest zal op zijn uiterste wel varen. Heilige Maria op U heb ik al mijn betrouwen gesteld, wees mijn voorsprekerster bij den Oppersten Rechter.

Bemide echtgenoot, duurzame kinderen en kleinkinderen, vaartwel ! De Heer ontrukkt mij aan uwe liefde ; troost u in de Hoop van het Zalig weerzien in den Hemel.

Ik dank u voor de liefdevolle zorgen waarmede gij mijn lijden hebt verzacht. Vergeet mij niet in uwe gebeden en Heilige Communiën,

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Uitg. A. Dammekens, koster, Hemelveerdegem.