

Gods oordeelen moet men eerbiedigen, niet onderzoeken, want zij zijn ondoorgrondelijk voor 's menschen verstand. (Nov. Christ. B. III.)

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

PIERRE VANDE MAELE,

weduwnaar van Mevrouw

Louise VAN PETEGEM,

geboren te Ste Maria-Lierde, den 1 April 1861 en
godvruchtig overleden te St Martens-Lierde, den
30 Oogst 1933,

Voorzien van de HH. Sacramenten.

Hij was een eenvoudig, rechtzinnig en werkzaam man die met volle overgave aan Gods wil, zonder vrees, zijn einde zag naderen.

De krachten hem ontbrekende, is hij gestorven in eenen hoogen ouderdom; gekomen zijnde tot de volheid zijner dagen is hij in vrede zijne voorouders gaan vervoegen. (Gen. XV.)

Tot ons geluk, o Heer, hebt Gij hem ons gegeven, wij danken U, o God! Heden vraagt Gij hem weder, zonder tegenspreken onderwerpen wij ons aan uwe ondoorgrondelijke schikking, doch met droefheid in het hart, uw H. Wil geschiede.

Mijn geliefde Kinderen en Kleinkinderen, hebt dank voor uwe zorgen en genegenheid; gij ook Bloedverwanten en Vrienden, vaartwel en bidt allen voor mij, en eens zullen wij elkander weerzien in den Hemel.

Jezus, Maria en Jozef, verlicht ons, helpt ons, redt ons. Amen. (300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 j. en 7 m. 40 d. afl.)

R. I. P.

Druk V. Van Nieuwenhove. Geeraardsb. — L. 685.