

Zalig degenen die in den Heer sterven!
Apoc. XIV-13



Bid voor de ziel

van Mijnheer

CAMIEL VAN DE MENSCHBRUGGE

weduenaar van Mevrouw

THERESIA NOTERMAN

geboren te Oprakel, den 15 Augustus 1858
en er godvruchtig overleden, den 14 Augustus 1937.
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van het H. Hart
Jubilaris van Sint-Franciscus-Xaverius Genootschap
en lid van de Voortplanting des Geloofs.

De dood heeft niets dat vreeselijk is voor den rechtvaardige. Daarom aanvaardt hij ze met dankbaarheid uit de hand des Heeren als 't einde der ellenden en 't begin der zaligheid.

Wij betreuren een overtuigde christen, een voorbeeldige echtgenoot en vader, een goede burger.

Hij was een man van levendig geloof, aan de zijnen gansch toegewijd, die te midden zijner drukke bezigheden God nooit vergeten heeft.

Hij heeft zijn brood in lelijheid niet geëten. Hij heeft gewerkt zonder ophouden met zijne geliefde echtgenooten en kinderen.

God heeft zijn arbeid gezegend. Na het werk was zijn grootste genoegen het stille familieleven.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik ga moeder vervoege in den Hemel. Weest mijne navolgers in geloof, werkzaamheid en gedienschtigheid. Bidt voor ons, wij zullen voor u bidden. Tot wederziens in den Hemel

Gij, H. Franciscus dien ik getrouw gebleven ben in mijn leven, geef me het paspoort beloofd voor het Paradijs.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en 7 q)