

Gelooft zij Jezus-Christus - Amen.  
100 dagen afl.



## BID VOOR DE ZIEL

van

# PETRUS VAN DE MENSCHBRUGGE

weduwnaar van

## HORTENSE DE VOS

geboren te Ooibrakel, den 14 Maart 1856,  
en aldaar godvruchtig overleden den 8 April 1930,  
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Hij was jubila is van 't genootschap van den  
H. Franciscus-Xaverius.

Afgemat door den ouderdom vol zorgen en  
verdiensten, is hij opgelommen tot het eeuw.g ge-  
luk van den hemel.

Zijne wegen waren vreedzaam. Hij was een  
man van geloof, getrouw aan de oefening en van  
den godsdienst, matig en geschikt van zeden, recht-  
zinnig van hert en het kwaad schuwende.

Ep. III, Job I

In lijden en sterven aan Gods wil onderworpen  
is hij in vrede gestorven. H. Lig.

Gelukkig de mensch, die in de laatste strijden,  
Jezus Maria en Jozef tot bijzondere beschermers  
heeft.

Bemide kinderen, blijft standvastig goede  
christene menschen en vergeet mij niet in uwe ge-  
beden; dit zijn mijn laatste wenschen.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 dagen afl.

Vandendriessche Nederbrakel.