

Zalig de mensch die in den Naam des Heeren
zijne hoop stelt, en zich van ijdelheid en bedrog
heeft onthouden. Ps. XXXIX. 5.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ELISA VAN DEN BERGE

Echtgenootte van Mijnheer

RENÉ EEMAN

geboren te St. Mariens-Lierde, den 3 Mei 1878 en
aldaar godvruchtig overleden den 23 October 1926.
Versterkt door de HH. Sacramenten den sterfenden

Zij was lid van het Broederschap der H. Barbara.

Al hare wegen waren vreedzaam. Zij was onge-
veland en recht van herte, vreesde God en vluchtte
het kwaad. Zij was eene vrouw vol geloof, voor-
beeldig door hare deugden en werkzaamheid;
iedereen beminde haar om hare oprachtheid en
gedienstigheid en niemand sprak van haar eenig
kwaad. Jud. VIII. 8.

Allen die tot haar naderden bewonderden hare
gestadige zachtaardigheid, hare groote verduidig-
heid en hare volkomene onderwerping aan den
Wil des Heeren. H. Franciscus v. Sales.

Troost U, beminde Echtgenoot, ik verlaat een land
van ellende voor een rijk van vreugd... ik verwacht
U in den Hemel. Gij, mijn Zoon, welke ik helaas!
te vroeg moet verlaten houd steeds voor oogen de
wijze lessen die ik U gegeven heb. Beminde Broeders
en Zusters hebt dank voor de genegenheid welke
Gij mij steeds hebt betoond vooral gedurende mijne
laatste ziekte. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, bermhertigheid. (100 d. afl.)

R I P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert