

Gelukkig de Ouders die de zekerheid
hebben dat hun kindje in den Hemel is.

H. Basilius.

†

GODVRUCHTIG AANDENKEN

van

LUCIEN-ALFRED VANDEN BERGE

zoontje van

EDMOND en ALICE KEPPENS,

geboren te St Martens-Lierde den 15 Februari 1926
en aldaar aan de liefde zijner ouders onttrokken
den 5 Juni 1927.

Vader, Moeder, droog uw tranen
Ween niet om mij,

'k Ben gelukkig in den Hemel
'k Speel hier in der Engelenrij.

Jezus heb ik als mijn Vader
Liefderijk begroet

En in Maria vind ik Moeder
O, wat is zij zoet.

'k Zweef op blanke Engelenwiekjes
In der Zaälgen rij

'k Zing met leliewitte Cherubs
't Alleluia blij.

Met mijn Broertje lieve Moeder
Vlecht ik kransjes nu

Evenals hier d' Engelen dragen
Één voor Vader... één voor U.

Dr. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen. B. 12180.