

De Almogende heeft het tegenwoordig leven met
kwellingen vervuld, om ons de waarde van het
toekomstige te doen kennen. H. Ephrem.

Bid voor † de Ziel

VAN

Marie-Octavie Van den Berge

Echtgenote van

OSCAR ROELS

Geboren te St.-Martens-Lierde den 6 Juni 1872
en aldaar godvruchtig
in den Heer ontslapen den 21 Juni 1898.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

—♦♦♦—

Eene korte en pijnlijke kwaal heeft haar van de
aarde vroegtijdig weggerukt. O wreede dood! gij
spaat niemand.

Van God en van de menschen bemind zal hare ge-
dachtenis in zegening blijven.

Vaartwel, lieve kinderen, vaartwel... Ik zou nog
geerne eenige jaren met u verbleven zijn, om uwe
swakke schreden te geleiden. God heeft er anders over
beslist... Dat zijn H. Naam gebenedijd zij; ik zal u in
den Hemel beminnen gelijk ik u op aarde heb lief gehad...
hebt altijd God voor oogen. Bert uwen vader al de dagen
zijns levans... bemint elkander en bidt voor mij.

Aan u, mijn lieve echtgenoot, aan u mijne duurzame
moeder, geliefde zusters en broeders, gij zult de steun
der jonge weezen zijn.

En gij ook mijne geliefde familie, O, ik smees u,
weest mij indachtig in uwe gebeden, opdat ik bij God
voor eeuwig moge rusten.

Bid voor de overledene de akten van Geloof
Hoop en Liefde. (7 jur. 7 qudr.)

R. I. P.

Nederbrakel Druk A. Dafrene-Van Perenaeghe.