

Haar dood bedroeft ons, maar haar aandenken zal ons altijd een zoete troost zijn.
H. Bernardus.



**BIDT VOOR DE ZIELERUST VAN ZALIGER
MEVROUW**

Louise VANDENBERGHE

Echtgenootte van Mijnheer

Theophile Pieters

geboren te Herne den 29 September 1891 en
godvruchtig overleden te Sint-Pieters-Kapelle
den 8 Juni 1944, voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden.

Zij was een brave huisvrouw, deugdzaam, beziel met een ongeveinsde godvruchtigheid en is als een vurige christene gestorven.

Door allen die haar kenden werd zij bemind en wordt zij betreurd; de oprechtheid van haar gemoed, de goedheid van haar hart, verwierf haar de algemeene achting.

Mijn geliefde Echtgenoot, samen hebben we hier het zure en het zoete gedeeld, we waren zoo innig aan elkaar verkleefd, nog enkele jaren verlangde ik in uw midden gelukkig te mogen leven, helaas O. L. Heer roept mij tot Hem, buigen wij voor Zijn besluit. Heb dank voor uw genegenheid, bewaar mijn gedachtenis en ik zal over u waken.

Zeer geliefde Vader Broeders en Zusters, de Heer alleen kan en zal u vergelden wat gij uit liefde Gods voor mij deed. Ik blijf er u eeuwig dankbaar voor. Laten wij onze gebeden vereenigen om samen met onze dierbare afgestorvene eens gelukkig te mogen zijn in den Hemel.

Heer, geef haar de eeuwige rust! Amen!

Dr. Van Holder, Herne.