

Zalig de mensch die in zijn hert den alzienden
God indachtig blijft : in Gods heerlijkheid zal hij
ruste vinden. Eccl. XIV. 22.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Jan-Baptist VANDEN BORRE,

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Victoria Van Kerckhove,

*geboren te St Martens-Lierde, den 2 Februari 1843,
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
den 18 September 1928, versterkt door de HH. Sa-
kramenten der Stervenden. — Hij was lid van het
Broederschap der H. Barbara.*

— — — — —
Gelukkig deze die, stervende, aan zichzelf
mag zeggen : ik geloof, ik weet, ik hoop ! En met
dit betrouwen op God, open ik de deur van het
eeuwig geluk door dewelke de grootste verstanden
en de zuiverste herten zijn binnengetreden.

Hij morde geenszins tegen den Heer omdat Hij
hem beproefde : met verdueligheid heeft hij gele-
den, vol betrouwen op God is hij gestorven. Zalig
de mensch die den raad des boozen niet volgt en
in den grooten strijd den weg der zondaren niet
in slaat. Spreuken XXXI. Ps. 1.

Lijd met Jesus en voor Jesus, indien gij met Jesus
heerschen wilt. Nav. 2. 1.

Beminde Kinderen, dient getrouwelijk den Heer,
doende hetgene Hem aangenaam is ; weest niet
bedroefd gelijk deze die geene hoop hebben ; allen
die in Jesus ontslapen zijn, zullen met Hem ver-
rijzen. Bidt voor mij.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. aflat.

Drukk. Van Nieuwenhove Geeraardsb. B 13371.