

ZALIG AANDENKEN



VAN

LEON VAN DEN BORRE

zoontje van

Corneille en Theresia VAN WAEYENBERGE

geboren te Nederbrakel den 15 Maart 1937,
en aldaar aan de liefde van zijn Ouders ontruikt
den 27 Juni 1939.



Wij minden 't zoo,

Wij zagen 't noo,

Te noo misschien ontdragen ;

Maar, Jezus zoet,

Ons harte bloedt

En 't breekt van niet te klagen!

Geeft weer! O neen,

Ons kindje klein,

Wij 'n durven 't U niet vragen!

(Guido Gezelle.)

Wilt niet treuren Vader, Moeder, ik ben
gelukkig bij de engeltjes in den hemel en zal, voor
U den Allerhoogsten om zegening vragen.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt