

Wie den Heer vreest, zal welvaren in het uiterste
in zijne doodsuur zal hij gezegend worden.

Eccl. 1 15



BID VOOR DE ZIEL

van

Maria-Hortense Vanden Borre

weduwe van

Leonard Faignaert

geboren te St-Martens Lierde den 17 November
ber 1839 en aldaar overleden den 7 December 1913,
versterkt door de HH. Sakramenten der Sterven-
den. Zij was lid van 't genootschap der H. Barbara

Wij moeten de dood voorzien als het einde van
onze ellenden, als het begin van ons waarachtig
leven, als de verlossing van eene droeve gevange-
nis, als de wederkeering in ons geliefd vaderland,
als den ingang en de bezitting van vrije glorie en
van ons eeuwig geluk. H. Bern

Mijne krachten zijn uitgeput ; mijne dagen zijn
vervlogen ; er blijft mij niets over dan het graf . .

Wat heb ik op de aarde verlangd buiten U, o
Heer ? O God van mijn hert, gij zijt mijn deel van
alle eeuwigheid. Job. XXII Ps LXXII

Duurbare kinderen, ik verlaat U ; blijft getrouw
aan uwe plichten jegens God en de menschen. dan
zal later uw stervensuur gerust en vol overgeving
zijn aan den wil van God. Weest mij steeds gedach-
tig in uwe gebeden, gij bijzonderlijk mijne dochter,
die u in het kloosterleven aan God opgedragen
hebt.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en q.

R. I. P.

Druk A. & V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen