

Bij den Heer is barmhertigheid en bij Hem is
overvloedige verlossing. P. S.



Bid voor de ziel

VAN

Christiaan Vanden Bossche,

weduwnaar van

Philomena Verkleyen,

echtgenoot van

Maria-Theresia Faignaert,

geboren te St-Martens-Lierde den 19 April 1831 en
overleden te Oultre den 4 Juni 1908,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

Hij was een vader die verdient eeuwig in het
geheugen der goede te leven. Mach. C. VII.

Hij heeft zijne familie geëerd, zijne vrouw be-
mind, zijne kinderen bestuurd, zijn huisgezin
opgepast en zich onberispelijk gedragen. Tob. XII

O! Maria mijne goede Moeder, in uwe voor-
spraak heb ik al mijn vertrouwen gesteld. St-Alf.

Mijne lieve Kinderen, eert uwe moeder al de
dagen uws levens, wilt haar nooit bedroeven;
leeft in geloof en deugd, vlucht het gezelschap der
boozen: Dat God u zegene en beware!

Open hem, o Heer, de deur des Hemels en maak
dat hij zich met uwe Heiligen in de eeuwige
glorie verblijde.

Mijn Jesus barmhertigheid. 300 dagen afluat.

Drnk. DE KEGEL, Burchtstraat, Ninove