

Gelukkig wie sterft onder de bescherming van  
Maria. H. Alphonsus.

†

BID VOOR DE ZIEL  
van Juffrouw

## Marie-Lydie Van Den Bossche

Dochter van wijlen

Domien en van Leocadia Van Ruyskensvelde

geboren te Delftinge,  
den 19 Februari 1876 en godsvruchtig overleden  
te Geeraardsbergen, den 8 Mei 1925

*Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.*

Zij was lid van het Broederschap der H. Barbara  
en der Congregatie van O. L. Vrouw.

— — — — —

Zij was zachtmoedig en ootmoedig van inborst,  
ernstig en bescheiden in hare woorden, hare  
zedigheid en godsvrucht evenaarde hare wijsheid  
en vreeze Gods.

Als rechtveerdige heeft zij geleefd door het Geloof,  
wandellende in de geboden des Heeren; ook met  
betrouwen heeft zij de dood mogen te gemoet zien!  
want wie den Heer vreest zal op zijn uiterste  
welvaren. Eccl. I. 13.

Zij heeft ziekte en pijn met verduuldigheid  
verdragen, zij heeft haar betrouwen gesteld op  
Maria wetende dat de godsvrucht tot Maria een  
teeken van zaligheid is. H. Dom.

Duurbare Moeder, Broeders en Zuster ik verlaat  
u om in den Hemel met God te gaan leven en waar  
ik U allen verwacht; hebt dank voor uwe zorgen.  
Intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden, ik ook  
zal voor U bidden tot wij hier allen vereenigd zijn.  
Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

R. I. P.

---

*Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert*