

Kostbaar is in Gods oog de dood der vromen.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Ps 115-15

Maria-Louisa Van Den Bossche,

Weduwe van Mijnheer

Hubert Maudens,

geboren te Geeraardsbergen den 24 Maart 1864, en
er overleden den 1 Oktober 1940,
voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij geloof, zelfs al is hij gestorven, zal leven, en al wie leeft en in mij geloof zal in eeuwigheid niet ster-
ven. Evangelie H Joannes X;26.

De duurzame overledene had een levendig geloof en in volle waarheid mocht zij de woorden van Sint Paulus toepassen : «Mijn roem stel ik hierin, dat mijn geweten mij getuigt in eenvoudigheid en oprecht-
heid des harten geleefd te hebben, en volbracht te hebben al wat aangenaam was aan God. 2 Cor 1

Een kloekmoedige vrouw is kostelijker dan de schatten die men van de uiteinden der aarde aan-
brengt. Zij heeft haar huis zorgvuldig bestuurd, en haar brood niet in ledigheid geëten. Haar kinderen zijn opgestaan en hebben haar lof verkondigd.

Spreuk. XXXI.

De ouderdom bereikt op den weg der rechtvaardigheid, is een kroon van waardigheid. Haar dood was de spiegel van haar leven : zonder moedeloos-
heid heeft zij haar krachten voeien bezwijken en haar heil gezocht in Hem die ons oordeel is in eeuwigheid.

Teerbeminde kinderen en kleinkinderen, troost u in den Heer : welhaast zullen wij wederom ver-
eenigd zijn in den Hemel. Hebt dank voor de teedere zorgen waarmede gij mijn ouden dag omringd hebt.

Komt mij ter hulp door uwe gebeden.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

Druk. Pieraert, Brugstr. 25, Geeraardsbergen