

Vrees God en onderhoud zijne gebeden, want
daar is geheel de mensch. (Eccl. XII 15)



BIDT VOOR DE ZIEL

van

Petrus Vanden BOSSCHE

geboren te St. Martens-Lierde, den 10 October 1838,
en aldaar godvruchtig overleden, den 19 Decem-
ber 1918, versterkt door de HH. Sakramenten der
Stervenden.



De zielen der rechtveerdigen zijn in de handen van
God, en de straf des doods raakt hen niet.

(Sap. III 1)

Gelukkig den mensch die geen gehoor geeft aan
den raad der boozen, noch zich ophoudt in het pad
des zondaars, maar die zijnen wil schikt naar de
wet des Heeren.

(Ps. IV 1-2)

In vrede zal ik slapen en eene volkomene rust ge-
nieten, want Gij, o Heer hebt mij in de hoop beves-
tigd.

(Ps. IX 9)

Genadige Jezus ! ontvang mij tusschen die armen
welke uwe liefde voor mij heeft uitgerektd op het
kruis.

(H. Lamb.)

Vaartwel geliefde Broeder, Zuster en Bloedver-
wanten, ik bedank u voor de genegenheid mij tot
het einde toe bewezen, ik verlaat de wereld die een
tranendal is om het eeuwig Vaderland in te treden.
Weent niet maar bidt voor mij.

Akte van Geloof, Hoop en liefde.

R. I. P.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen