

Uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.



ZALIGE GEDACTENIS

VAN MIJNHEER

**Remi VAN DEN BOSSCHE**

Lid van  
verscheidene godvruchtige genootschappen

*geboren te Opbrakel, den 11<sup>n</sup> Juni 1858  
en aldaar godvruchtig overleden den 6<sup>n</sup> Juni 1937  
Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden*

Een waarlijk verduelig mensch beroemt zich niet op den dag van morgen, maar neemt zonder onderscheid alles in dank aan van de hand Gods, hoedanig en van welk schepsel, of hoe dikwijls de tegenstand hem ook overkome. Zonder arbeid komt men tot de rust niet, en zonder strijd tot de zegepraal.

God wege mij in de schaal der gerechtigheid en erkenne mijne eenvoudigheid... Hij zie of ik den armen geweigerd heb wat hij vraagde, of de weduwe te vergeefs hare oogen tot mij heeft gericht, of ik mijn brood alleen heb geëten, want het medelijden is met mij van mijne kindscheid opgegroeid. Om zijn kristen geloof, om zijne dienstveerdigheid, zorg en last zal hij de eeuwige belooningen verwerven. Die barmhertigheid oefent, vergadert zich een goed loon voor zijnen sterfdag.

Heer heb medelijden met mij, want ik ben zwak, breng mijne ziel tot de gelukzalige eeuwigheid.

Duurbare Bloedverwanten en Vrienden, dank om uwe goede zorgen en vriendschap, blijft mij steeds in liefde gedachtig in uwe gebeden, thans zien wij elkander in den Hemel weder.

Heilig Hart van Jesus, ons toekome uw rijk.  
(300 d. afl.)

R.            I.            P.