

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid voor de ziel van Mijnheer
Victor VAN DEN BOSSCHE,

Echtgenoot van Mevrouw

Marie Geysels,

*geboren te Geeraardsbergen, den 30
September 1867, en aldaar godvruchtig overleden
den 1 December 1914,
voorzien van de HH. Sakramenten.*

Hij was bemind bij God en bij de menschen en zijne gedachtenis zal in zegening blijven bij allen die hem gekend hebben. Eccl. 40, 1.

Immers, hij was een vrome christen, zonder ophef, een waar godsdienstig man; daarbij goed van hart, rondborstig en aantrekkelijk van karakter, steeds opgeruimd en blijgeestig, minzaam en recht-uit in handel en wandel, was hij een van die menschen die een waren schat uitmaken voor gansch hunne omgeving.

God, in een woord, had hem eene schoone ziel geschonken; en hij gaf ze zijnen Schepper terug door eene dood die zacht en kalm was, godvruchtig en stichtend gelijk geheel zijn leven.

Beminde Echtgenoot en Bloedverwanten hebt dank voor uwe liefdevolle zorgen: blijft mij steeds indachtig in uwe gebeden.

En gij, mijne beste vrienden, Geeraardszonen en leden van den Werkmanskring, dank voor uwe duurzame vriendschap: weten wij malkander voort te beminnen met voor malkander te bidden tot dat hetzelfde geluk en dezelfde vreugde ons samenbrengt voor den troon van Jezus, den werkmanszoon van Nazareth.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 300 d. afl.

Drukkerij Mollaert-Geurts, Vredestraat 40.