



ZALIGE GEDACHTENIS
VAN
VITAL VANDEN BOSSCHE

ZOON VAN
LEONARD en van RENILDE BRAEMS
SOLD AAT

*geboren te Ste-Maria-Hoorebeke den 14 April 1894,
gesneuveld den 13 Juni 1915*



« Zorg nu al wat gij zorgen kunt ; want gij weet niet, wanneer gij zult sterven ; en evenmin weet gij, wat u na de dood zal overkomen. »

« Zoolang gij tijd hebt, verzamel u onsterfelijke rijkdommen. Denk aan niets buiten uwe zaligheid ; alleen wat God betreft, neem dat ter harte. — Maak u nu vrienden, door Gods heiligen te vereeren en hun daden na te volgen ; opdat na uw bezwijken in dit leven, zij u mogen opnemen in de eeuwige woontenten. — Houd uw hert vrij en omhoog naar God geheven ; want gij hebt hier geene blijvende woonstede. Stier derwaarts dagelijks onder tranen uwe gebeden en verzuchtingen, opdat uw geest verdiene, na de dood gelukkig tot den Heer over te gaan. Amen. »

(TH. A KEMPIS.)

Wij bidden U, o Heer, dat het gebed van hen die U smeeken, voordeelig moge wezen aan de ziel van onzen zoon en broeder, opdat Gij hem van alle zonden gelievet te ontslaan, en hem uwer verlossing deelachtig zoudet maken. Door onzen Heer Jesus-Christus. Amen.

R. I. P.

Aud. — Vande Velde & De Meester.