

Wees gegroet, o Maria, goede Moeder, troost der stervenden; wees gegroet, Gij zijt de zekerste en zoetste hoop mijner ziel!

H. EPHREM



BID VOOR DE RUST DER ZIEL

van

Hector Van Den Broecke,

zoon van wijlen CAMIEL

en van CAMILLA VAN LAERE,

SOLDAAT BIJ 'T BELGISCH LEGER,

geboren te Eine den 26 Oktober 1893, gevallen op het oeroveld aan den " REIGERSVLIET ", den 17 Maart 1917, begraven op het krijgskerkhof te Steenkerke.

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius, den Burgers-en Werkmanskring en van het Broederschap der H. Barbara.

De weg van de deugd is de weg van de eer. Hij sterft nooit te vroeg die den weg der eer bewandeld heeft.

O' CONNEL.

Eene bloem, wier stengel geknakt wordt terwijl haar knop ontkluikt, zoo was zijn leven en zijn sterfuur.

Gij, o Heer, die de Meester zijt, Gij die geeft en terugneemt volgens uwe belofte, Gij hebt ons onzen lieven zoon en broeder ontrukkt. Wij onderwerpen ons ten volle aan uwen Heiligen Wil: het vereenigende met het Uwe, aanvaarden wij het kruis dat Gij ons overzendt, uit liefde tot U en tot nitboeting onzer zonden.

LACORDAIRE.

Lieve Moeder, mijne broeders, zusters en bloedverwanten, pijnlijk was ons afscheid, blijde en zoet ware het wederzien geweest na den strijd. De goede God heeft er anders over beschikt. Wilt niet weenen over mij; gestorven voor het Vaderland wacht ik op u in den Hemel waar wij welhaast voor altijd zullen vereenigd zijn.

H. Hert van Jezus, bescherm België.

(300 dag. afl.)

H. Hert van Jezus, ik betrouw op U.

(300 dag. afl.)