

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven, zij zullen rusten van hunnen arbeid en hunne werken volgen hen. Apoc. XIV 13



## Bid voor de Ziel

van Mijnheer

# CYRIEL VAN DEN DAELE

weduwenaar van

## MARIE-LOUISE DE BOECK

geboren te Elst den 10 September 1879 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Oubraker den 2 Mei 1948. Voorzien van de H. Rechten onzer Moeder de H. Kerk, Lid van alle godvr. genootschappen van de Parochie.



Geheel het leven van dien eenvoudige man, geeft getuigenis van groot geloof, sterke plichtsbetrachting, onverdroten werklust, groot medelijden en een boven alles vurige liefde tot God, ... zijn leven lang was hij verkleefd aan Kerk en Godsdienst. — Goede echtgenoot en voorbeeldige vader bestuurde hij met wijsheid zijn talrijk huisgezin. — Daarom zal zijn aandenken in zegening blijven bij God en de menschen en is zonder twiifel, het uur der dood, voor hem ook het uur der belooning, Geheel zijn leven had hij eene ware godsvrucht tot Maria en in de laatste uren wadde hij zich nogmaals toe aan zijne goddelijke moeder — Teergeliefde Kinderen, vader is de weg op van allen die op aarde leven' — Vergeet nooit wat ik voor u deed, Blijft als goede kristenen God en zijn gebod getrouw; blijft elkander beminnen en in goede overeenkomst leven. — Dit is met de vraag van gebeden voor mine zielerust en deze uwer moeder, het uiterste verlangen dat ik richt tot u alsook tot al mine bloedverwanten en vrienden. — Hebt dank Eerwaarde Zusters en gij allen die mij zooveel genegenheid en liefde hebt betoond.

Mijn Jezus Barnhartigheid.  
R. I. P.

100 d. afl.

---

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt