



† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Angèle VAN DEN HAUTE

echtgenootte van Mijnheer

Frans VANDEN BORRE

geboren te Nederbrakel den 20 April 1901
en er godvruchtig overleden den 20 October 1936,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Ik geloof de verrijzenis des vleesches en het
eeuwig leven. Symbolom der Apostelen

In al uw werken wees uw uitersten indachtig,
en gij zult in der eeuwigheid niet zondigen.

Die den Heer vreest zal gelukkig zijn op het
einde van zijn leven en hij zal gezegend worden in
het uur zijner dood.

Versterkt door het Geloof en de Hoop zag zij
haar einde naderen, gansch onderworpen aan den
heiligen Wil van God.

Heer, wij die haar beminden, wij vroegen U
haar dagen te verlengen, en Gij hebt haar de
eeuwige rust gegeven, op 't oogenblik dat zij ons
zoo noodig was; met gebroken hart, doch met
christene gelatenheid zeggen wij: Onze Vader, die
in de Hemelen zijt, uw Wil geschiede op aarde als
in den Hemel.

Die U beminnen, o Maria, zullen een grooten
vrede genieten, en hun ziel zal vrij zijn van den
eeuwigen dood.

Duurbare Echtgenoot en Kind, beminde Bloed-
verwanten, gij allen die mij lief waart, hebt dank
voor uwe genegenheid en liefde; zij die gij beweent
leeft en denkt aan U. Moge uw Geloof in de on-
sterfelijkheid der ziel en in de eeuwigte zaligheid U
troosten over mijn heengaan. Bidt voor mij. Tot
wederziens!

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.