

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



Gedenk in uwe gebeden de Ziel

van

**ALFONS VANDER BRUGGEN**

Echtgenoot van

**CAMILLA ROMAN**

Geboren te Nederbrakel,  
den 26 November 1899, en er godvruchtig overleden  
den 22 December 1940

De dood der rechtvaardigen is het einde van den nacht - afbeeldsel der ellenden, kruisen en smarten des levens - en het begin van den dag - afbeeldsel van rust, vrede en glorierijke ingang tot de eeuwigheid. -  
H. Ant. van Pad.

God mengt gewoonlijk het geluk dezer aarde met de bitterheid der beproevingen ; opdat wij een ander geluk zouden zoeken wiens zoetheid niet bedrieglijk is.

Vele droeve dagen en donkere nachten heeft de duurzame overledene gekend ; zelden maar scheen de levenszon op zijn wegen, want hard heeft hij voor den dagelijkschen kost van vrouwen kinderen moeten werken, diep onder den grond, in de duisternis der aarde, tot hij viel als slachtoffer van zijn beroep...

Duurbare Echtgenoote, droevig is het nu reeds te moeten scheiden en aan u alleen, in deze bange tijden, de zorg voor onze kinderen te moeten overlaten. Leef voor onze Kinderen, zoek troost in onzen godsdienst en geef hen eene chrstelijke opvoeding die alleen den mensch kan gelukkig maken, Leer en help onze Kinderen veel voor vader bidden.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw,  
7 jaren en 7 quadr. afl.

Druk. Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.