

Gelukkig de mensch die het uur van zijn dood
gedurig voor oogen houdt, en zich alle dagen
bereidt om te sterven. (Nav. Christi I. 23)

† BID VOOR DE ZIEL †

van

Dominica VAN DER EKEN

echtgenoot van

Petrus Walraed

geboren te Godveerdegem den 20 Maart 1838
en godvuchtig overleden te St-Lievens-Essche,
den 23 November 1920, voorzien van de heilige
Sacramenten der sterfenden.

*Zij was, in de parochie waar zij woonde, lid van
verschillige confrerieën*



Ons leven reikt tot zeventig, ten hoogste tot
tachtig jaren, het overige is enkel kwelling en
smart. (Ps. 89. 10).

Al wie God dient is verzekert dat, wordt hij be-
proefd in dit leven; hij ook zal gekroond worden:
en wordt hij gekastijd, hij Gods barmhertigheid
verwerven zal: na het weenen en zuchten, schenkt
God in overvloed zijne vreugde. (Tob 3. 21-22).

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, hebt dank
voor de zorgen aan mij besteed. Nu zijt Gij wel
bedroefd om mijn heengaan, doch ik zal U weder-
zien en dan zal uw hart zich verblijden, en die
vreugde zal u nooit ontnomen worden.

Want indien Gij de ongerechtigheden uit uwe
woning houdt, zult Gij vertrouwen hebben en eens
met mij in vrede rusten.

Mijn Jezus, Bermhertigheid. 100 d. afl.

*Zoet Hert van Jezus maak dat ik U altijd meer
en meer beminne. 300 dag. afl.*

Uitg. Eug. COLAES, St. Liev.-Essche