

O dood! O groot geheim des doods, hoe leert gij ons
kennen wat wij in de wereld zijn.



BID VOOR DE ZIELE

van Mijneheer

Petrus Van der Geijst,

*Scheponen en oud Lid van het Armbestuur van Paricke,
weduwenaar in eerste huwelijk van Jofsef.*

Louisa De Smet,

en in tweede huwelijk van Jofsef.

Felicita Surdlaourt,

gehoren te Paricke, den 8 April 1809 en aldaar over-
leden den 7 December 1881,

voorzien van de III. Sakramenten.

Gelijk het den Heer helieft heeft, alzoo is het ge-
schiedt. Job. 1, 31.

De barmhertigheid Gods zal ik altijd roemen. Zij is mij-
ne hoop, mijn heil; nu ik ga naar het land des doods en
daar menschen hulp ijdel is, zijn mijne oogen met be-
trouwen op Hem gevestigd.

Mijne kinderen weest mij indachtig, denkt aan de zor-
gen die ik voor u heb gehad, vergeet mij niet in uwe ge-
beden.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U in vrede
ruste 500 dagen ailaat.

— — —
Gruenberghen. — Drukkerij van A.-E. Blackmax,