

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.
BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

Ludwina VAN DER GEYNST

weduwe van Mijnheer

EMIEL WINDELS

Rustend Onderwijzeres

Lid van de Confrerie van de Geloovige Zielen en den
Wekelijkschen Kruisweg,

geboren te Parike den 14 Mei 1861 en er

godvruchtig overleden den 1 Mei 1943,

voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Op hare lange levensbaan heeft zij gewandeld als een goede christene, als eene zorgvuldige huisvrouw en moeder. Zij was getrouw aan de geboden van God, en zij heeft gewerkt voor haar huisgezin en hare kinderen. In de ellenden van haar ouderdom heeft zij haar hert tot God verheven en hare hoop gesteld op de goederen des Hemels.

Hoe gelukkig zijn deze, o Maria, die U beminnen, ze zullen door U bijgestaan worden in het uur der dood.

De Heer heeft haar tot zich geroepen den zaterdag, den eersten dag der schoone maand Mei, bijzonder toegewijd aan Maria. De goddelijke Zaligmaker heeft haar uitverkoren, deelgenoot te worden gedurende de goede week aan zijn H. Lijden, met haar een pijnlijke ziekte en lastigen ouderdom over te zenden, om haar daarna met de eeuwige glorie te beloonen gedurende de schoone octave van het feest zijner Verrijzenis.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, wanneer Jezus aan zijne Apostelen verscheen na zijne opstanding, was zijn groet: Pax vobis. De vrede zij met u. — Die vrede wensch ik u ook. Hebt dank voor uwe goede zorgen. Gij die mij bemind hebt, gedurende mijn leven, vergeet mij nu niet in uwe gebeden.

H. Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. a.

Drukk. J. LOSSEZ-PENNEWAERT, Gaffelstraat. 45.