

Zalig zijn zij die in den Heer sterven-



Bid voor de ziel

van

Francisca Van Der Heyden

echtgenoot van

HENRI HENAU

geboren te Opbrakel den 13 Januari 1870 en
aldaar godvruchtig overleden den 23 Augustus 1940.
gesterkt door de H. H. sacramenten der stervenden.

Zij was 'n goede echtgenoot, 'n brave moeder, vol toewijding en liefde voor haar huisgezin, trouw en standvastig in 't vervullen harer christelijke plichten. Dagen lang werd ze gekweld en beproefd door 'n pijnlijke en onverbiddelijke kwaal. Snerpend sneed de smart haar door de leden en liet haar dag noch nacht eenige rust of verzachting vinden, doch midden 't schrijnend leed bleef haar blik op Jezus' kruis gevestigd; dat gaf haar moed en lijdenskracht, dat was haar steun en sterkte.

Voorzeker heeft de Heer haar offer aangenomen en zal Hij haar honderdvoudig nu beloonen voor al wat zij met Hem en voor hem geleden heeft.

Beminte echtgenoot, geliefde kinderen, met 'n vurig en levendig verlangen naar God en naar den Hemel ben ik van U heengegaan, Troost u in uw smart en stelt uw vertrouwen op den Heer: wees mij steeds in uw vrome gebeden indachtig. — Vooral gij, m'n teerbeminte dochter, die u aan den Heer hebt toegewijd en die me in m'n grootste smart dag en nacht met teedere zorgen hebt omringd, blijf mij nu ook nog door uw vurige gebeden helpen, eens zullen wij elkander voor immer wederzien.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt