



ZALIG EN ROEMRIJK AANDENKEN

van Mijnheer

**EUGEEN VANDERGEYNST**

1<sup>e</sup> soldaat bij het 1<sup>e</sup> Linieregiment

zoon van

**JAN-BAPTIST en CATHARINA SURDIACOURT**

geboren te Parieke den 22 April 1888, gevallen op  
het veld van eer te Dixmude den 29 Juni 1915, en  
begraven op het militair kerkhof van Alveringhem.

Een heilig vuur ontbrandde  
Zijnen mannenmoed, zijn heldenbloed,  
Dat aan de oude Belgen denken doet !  
En stierf voor God en lande.  
Verwierf een gloriekroon  
Van roem en eeuwig schoon !

E. W.



Zoon, lieve Broeder, Eugeen,  
Toen ge voor God en uw land  
Moedig ten strijde trokt heen,  
Drukten we U hoopvol de hand.

Eerst was 't rond Luik dat ge streedt  
Dan was 't in Hautem Margriet,  
Wondren rond Lier dat ge deedt,  
Held aan het IJzergebied !

't Was in Dixmude ; de slag  
Was er zoo bloedig, 'nen keer,  
Wat vielen dappren dien dag !  
God look Eugeen viel dan neer.

Zien wij op aarde U niet weer,  
Zalig voor ons het gedacht,  
Dat ge als Kristen vielt neer.  
In Alveringhem, rust zacht.

E. W.

Duurbare Ouders, lieve Broeders en Zusters,  
goede vrienden, ik heb mijnen plicht gedaan, blijft  
gij ook onwankelbaar aan uwe plichten getrouw.  
Vergeet mij in uwe gebeden niet.

Bermhertige Jezus, gun hem de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quadr.)

R. I. P.

---

Geeraardsbergen, Druk. Gebr. HYLEBOS.