

J M. J. V.

Hoe liefelijk zijn uwe tabernakelen, O Heer der heirscharen! . . . Gelukkig zijn ze die in uw huis wonen, O Heer zij prijzen U in eeuwigheid.

P. S. L. XXXIII, 15.



Bid voor de Ziel

VAN

ZUSTER MARIA-BERNARDE

in de wereld Jufv. Melania Van de Patte

<i>Geboren te Heestert den 16 Mei</i>	1822
<i>Getreden in het Klooster van het H. Hart van Maria te Nederbrakel den 28 September</i>	1842
<i>Geproft den 7 September</i>	1843
<i>Oevleden in het klooster van Maavke-Kerkheim, den 9 April</i>	1897

Al wie huis, of broeders, of zusters, of vader, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijnen Naam verlaat, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven bezitten. Matth. XIX, 29.

De kloosterling leeft heiliger, valt zeldzamer, staat spoediger op, wandelt zekerder, ontvangt grootere gratiën, slaapt geruster, sterft met meer betrouwen, gaat sneller door het Vagevuur, en ontvangt in den hemel eene schoonere belooning.

H. Bern.

Die er velen in de Wegen der rechtvaardigheid onderrichten, zullen in de altyddurende eeuwen als sterren blinken. Dan. XII, 3.

Zoet Hart van Maria, wees mijns zaligheid.

(300 dag. aB.)

Mijn Jesus, barmhertigheid! (100 dag. aB.)

RR. H. P.

Nederbrakel, druk. A. Defrens-Van Pevensge.