

Gelijk het den Heer beliefd heeft zoo is het
geschied. Zijn Heilige Naam weze gebenedijd nu
en altijd. (Job. I, 21)



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER
THEOPHIEL VAN DE PUTTE

echtgenoot van

Mevrouw Alida De Vos

Lid van 't Genootschap der Xaverianen
geboren te Schorisse den 21 September 1869
en zeer godvruchtig overleden te Zegelsem
den 3 April 1941

voorzien van de Heilige Rechten.

Van een vroom christen stam had de dierbare
afgestorvene een sterk geloof geërfd, gepaard met
een diep besef van eerlijkheid. Dit dubbel gevoel
was de gulden richtlijn van heel zijn handel en
wandel.

Hij heeft uit liefde tot God zijn leven lang
naarstig gewerkt voor zijn geliefd gezin. Uitgeput
van krachten had hij ten volle eene welverdiende
rust mogen smaken. Klaar en duidelijk heeft hij
dan den dood stilaan maar zeker zien naderen en,
gerustgesteld over de toekomst zijner dierbaren,
ontsliep hij zacht in den Heer om zijne belooning
te gaan ontvangen en voor eeuwig uit te rusten
in God.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen en klein-
kinderen, broeders, zusters en bloedverwanten,
de scheiding is van korten duur, eens zijn we
samen gelukkig in den Hemel. Hebt dank voor
de goede zorgen.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U!
(300 dagen aflaat)

St-Maria-Horebeke, druk. De Clippele