

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†

BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van Mijabeer

JAN - BAPTISTE VAN DE VYVER

weduwnaar van Mevrouw

MARIE GOESSENS

geboren te Michelbeke, den 11 Maart 1860.

en godvruchtig overleden te Nederbrakel

den 21 Februari 1942.

Versterkt door de H.H. Sacramenter der stervenden.

Hij was lid van het Xaverianengenootschap.

Gelukkig en wijs is de mensch die zoo leeft gelijk hij wenscht dat de Heer hem in zijn uiterste vinde!

De rechtvaardige sterft gerust; zijn dood is het einde van het tegenwoordige en het begin van een beter leven.

H. Bern.

De Heer bewaart de eeuwige zaligheid als een schat voor de menschen die recht van harte zijn en hij beschermt deze die in eenvoudigheid handelen.

Ik heb den Heer met groot verlangen verwacht en Hij heeft op mij acht genomen; Hij heeft mijne gebeden verhoord en mij uit dit tranendal getrokken.

Wij hebben hem bemind binst dit leven, wij zullen hem niet verlaten vooraleer onze gebeden hem gebracht hebben in het huis der Heeren.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen hebt dank voor uwe liefde en verkleefde zorgen; toont mij verder uwe genegenheid met voor mij te bidden, ik ook zal u blijven beminnen en van hierboven op u waken.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!

300 d. af

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!

300 dagen af.