

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



Bid voor de zielerust

van

Rachel-Maria-Cornelia VANDROMME

dochter van

Pieter en Maria-Ludovica DEHAUDT

geboren te Poperinghe den 21 Februari 1901, en er
overleden den 8 Mei 1926, versterkt door de HH.
Sacramenten der stervenden.

EEN kind van Maria zal nooit verloren gaan.
H. Alph.

DE natuur der ouders weent bittere tranen over die
vroegtijdig afgesneden levensdraad, over over-
blijfsels die een deel van hunne ziel waren.

ZIJ is met Christus aan het kruis gehecht geweest
(*od. Gal*) en beproefd als goud in den smeltkroes.
(*Wijsheid*). Doch zij heeft verduelig geleden, en nu
de beproeving ten einde is, zal zij om haar verduelig
lijden beloond worden. *Jacobus V.*

MIJNE dagen zijn verdwenen als eene schaduw,
maar ik verhoop de goederen des Heeren te be-
zitten in het land der stervenden. *Ps. 101.*

V AARTWEL, duurzame Ouders, Broeders en
Zusters, bidt voor mij, ik bid voor u; hoopt en
werkt opdat wij samen later voor eeuwig mochten
vereenigd zijn.

GEBED: O Heer, wiens goedheid oneindig is, ge-
weerdig de eeuwige rust te verleenen aan uwe
dienares Rachel, die Gij door uw dierbaar bloed ver-
lost hebt. Amen.

Druk. Danneels-Taillieu, Poperinghe.