

Gelukkiger is hij die gaat
Dan dezen die hij achterlaat!...



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

EMIEL VAN DE WALLE

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA-COLETA VAN DER LINDEN

geboren te Nederbrakel, den 21 Augusti 1881 en
overleden te Ixelles, den 26 October 1924.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Heer, Gij hadt hem ons gegeven om ons geluk
mit te maken: eilaas! Gij eischt hem zoo vroeg
terug: wij onderwerpen ons nochtans aan uwen
heiligen Wil, maar met een verbrijzeld hart en
met betraande oogen.

Gesteund door onzen heiligen godsdienst, hopen
wij in wel en wee op het zalig hierna. De aarde
is een ballingschap, het leven een doorgang, de
hemel ons vaderland. Daar zullen wij eens vereenigd
zijn bij onzen hemelschen Vader en voor zijn aan-
schijn samen blijvend geluk genieten.

Troosten wij elkander door die zalige gedachten.

Trachten wij de lessen van onzen dierbaren
Echtgenoot en Vader te volgen en wezen wij hem
iudachtig in onze gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.
(300 d. a/l.)

Rust In Peis.

Nederbrakel. Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert

