

Zalig is hij die altijd de uur zijner dood voor cogen heeft en zich alle dagen bereidt om te sterven.

†

Bid voor de ziel van zaliger

LEOCADIE VANDERPUTTEN

echtgenoot van Mijnheer

NESTOR SOIL

*geboren te Moerbeke, den 3 Augustus 1900 en er-
godvruchtig overleden, den 19 Februari 1927
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.*

Helaas ! welke slag heeft ons getroffen ?

De vreugd van ons hert is verdwenen,

De kroon van ons hoofd is gevallen

Daarom heeft de droefheid ons hert

Geperst en onze oogen met tranen gevuld.

Van hare jeugd af heeft zij gewandeld op de paden
des Heeren ; echtgenoot, was hare deugd, een steun en
een voorbeeld voor haren man. Ook de vreugde heeft
zij gekend van het moederschap, dat al hare wenschen
kwam vervullen, maar helaas ! hoe kortstondig, de da-
gen van haar moedervreugde. Waarom was mijne kwaal
zonder hoop en zonder genezing ? Jer. XV, 18.

Moest Kristus niet lijden en zoo in zijne verheerlij-
king komen ? Luc. XXIV, 26.

O Heer, uwe wegen zijn geheimvol en uwe besluiten
ondoordringbaar ! hoewel wij het niet begrijpen, schikt
gij alles voor ons ten beste. Wij aanbidden uwen H. Wil
en buigen het hoofd alhoewel met gebroken herte.

Lieve echtgenoot en gij mijn engelke, zoo gaarne had
ik voor U beiden in liefde gezorgd : God wist beter ! ik
zal van uit den hemel over u waken en bidden voor u.

Geliefde bloedverwanten en vrienden, die mij gekend
en bemind hebt, dank voor uwe liefde en zorgen. Blijft
mij beminnen met voor mij te bidden.

.....
Druk N Weverbergh, Galmaerden.

